

A Gate Of Hell
By Queen E. Dixon
Swedish

Helvetets Port

Av Queen E. Dixon

En solig söndag eftermiddag den 25'e mars 2007 klockan 14:35, hade jag just kommit hem från en vän som jag hade hjälpt, nu hade jag lagt mig för att vila på sängen. Helt plötsligt började högra sidan av sängen att rulla som en våg på havet, jag själv låg på den vänstra sidan av sängen. Jag kände inte att sängen rörde sig, jag bara såg att den gjorde det.

Jag är en pånyttfödd kristen och jag förstod att be i Jesu Namn när detta hände. Jag bad Jesu Blods beskydd över min säng, sedan hände det. Helt plötsligt stod jag på golvet intill min säng. Jag kommer ihåg vad jag tänkte när jag stod där; *"Hur kom jag upp ur sängen utan att komma ihåg att jag gjort det, och vem var kvinnan som låg i sängen, och varför rullade min säng som den gjorde"?*

Jag såg på min kropp, den var smal och vacker men naken! Speciellt kommer jag ihåg att tiden som vi har här på jorden, inte finns i evigheten. Vi är styrda av tiden i den tillvaro vi lever i nu, men i det andliga finns inget liknande. Jag kommer ihåg också att tankar och kommunikation i det andliga, överförs utan att tala, ingen mun behövs.

Jag fördes bort från min lägenhet och kom till ett stort rum där det fanns folk av alla slag, färg och storlek, från varje nation och alla var klädda i vita kläder. Jag tänkte för mig själv, det här måste vara ett rum för helgon.

Jag blev upplyst av min osynliga andliga ledsagare som jag visste fanns vid min sida, att de vitklädda var bekännande kristna men de hade fortfarande onda avsikter i sina hjärtan [onda avsikter kan vara motiv som inte stämmer med det Bibeln lär]. Det var millioner människor! Plötsligt såg jag att deras kött började falla av dem som när choklad smälter i värmen. Köttet från deras kroppar föll av dem rakt på golvet. Jag stod där i stor förundran. Jag fick veta att alla dessa människor var på väg till helvetet, även om de var kristna så hade de fortfarande onda avsikter i sina hjärtan.

Sedan togs jag upp i evigheten, detta är vad som hände. Jag var uppe i rymden någonstans i evigheten och jag tittade ner på något som pågick. Det var en kvinna, som liksom jag låg på rygg på denna plattform. Hon hade skrynkliga

kläder, vitt och svart som hängde runt hennes hals. Hon stödde sig på armbågen och tittade intensivt på något framför sig.

Det var en stor varelse som stod vid sidan om henne, jag såg det inte men visste att det var någon **som hade all makt**. Över hela scenariet fanns en tron och tronen var Guds ande. Plattformen som kvinnan låg på var platt men det fanns en tunnel under plattformen, inuti tunneln var en stark virvelvind som höll tunneln på plats. Helt plötsligt var jag inne i kroppen. Jag låg där, jag klagade men var samtidigt mycket uppmärksam på det som hände framför mig.

En stor cirkelform framträdde framför mig. Cirkeln växte i storlek till motsvarande ett tvåvånings hus. En platt brun vägg kom fram inuti cirkeln, det såg ut som en dörr. Ord framträdde på den bruna ytan på ett främmande språk som liknade Hebreiska. Jag förstod inte språket, men jag förstod innehållet som sade:

HELVETETS PORT!

Porten öppnade sig, då såg jag elden... blåa och gula eldsflammar. Jag fick veta att flammorna som jag såg framför mig var 20,000 gånger hetare än elden på jorden, och att elden brinner av asfalt och svavel.

Jag såg mörkret. Solens ljus om dagen och månens sken o natten, men det finns inget mörker här som kan jämföras med mörkret i helvetet. **Mörkret i helvetet är levande, ren ondsk!** Jag skulle precis bli kastad i denna eld, när jag helt plötsligt var tillbaka i kroppen. Jag låg i denna kropp, fysiskt upplevde jag min vikt, för i anden är man fri från fysisk vikt, inget kött eller blod, fullständigt fri, men nu låg jag här.

Tidernas Gud talade direkt till mig, detta sade Han till mig, och låt mig få påpeka att Han var mycket **vred**. När Han talade for Hans röst genom mina ben som en kraftig vibration! Allt jag kunde göra var att ligga där och lyssna när min Mästare talade.

Han sade:

”Detta är slutet för all synd om du inte tjänar Mig av hela ditt hjärta. Jag vill använda dig till att frälsa andra men du själv kommer att dö och hamna till helvetet. Om du inte tjänar mig av hela ditt hjärta, då tjänar du inte Mig överhuvudtaget.”

Sedan blev Herren ännu mera vred och sade:

”Tionde och offer är befallningar. Det är genom dem som Mitt Ord kan predikas, det är det som möjliggör Min församling.”

Herren sade:

”Gå du och tala om för dem; Utan helighet kan ingen komma in i Mitt Kungarike!”

Herren talade till mig precis som det står i Bibeln:

Ni skall vara heliga ty Jag är Helig! (1 Petr. 1: 16)

Detta förändrade mig för all framtid. Jag levde ett halvt heligt liv innan denna upplevelse, men inte nu längre. Jag är på väg till himlen. Jag vill aldrig gå tillbaka till den äckliga platsen.

Herren har också talat om för mig att Han kommer att använda mig till att predika den oförfälskade [bara som det står i Bibeln] sanningen i Hans Ord. *Inte sött, inte lätt, men att jag skall predika Guds Ord med den Helige Andes Frimodighet.*

Därför föddes jag. Han har gett mig en frimodighet att säga saker som människor inte vill höra. Det betyder allt eller ingenting för Jesus Kristus. Inget mindre är tillräckligt. Allt eller inget. Allt av dig eller ingenting!!!

Liksom att Jesus Kristus är min Herre, min Gud, min Kung; så är detta vittnesbörd sann och det är min personliga inledning till vishet. Guds Ord säger i Ordspråksboken 1:7 ***Att frukta Herren är början till kunskap (vishet)...***

Jag fruktar Honom nu och har en respekt för tidsåldrarnas Gud som jag aldrig haft förut. [Att frukta Gud är att visa respekt och vördnad inför Honom. Översättarens anm.]

Bibelcitат är från Svenska Folkbibelns översättning. Text inom [xxxx] är översättarens förtydligande eller kommentar.
